



Ontdek de woestijn per 4x4

Vertrek en aankomst steeds bij Hotel Carrefour des Nomades

Tochten tijdens de dag

> van 1 uur tot 8 uur

Er zijn ontelbare mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving van het hotel, voor korte woestijntochten variërend van 1 uur, een halve dag, of een hele dag. De duinen van Erg Lahoudi, het eeuwenoude oasedorpje Nesrate, rotstekeningen, verlaten ruïnes in het midden van de woestijn, valleien met 5000 jaar oude tumulus graven, Lac Tidri waar de trekvogels neerstrijken, enz...

Bivouac (1 nacht) in de duinen

> 1 dag / 1 nacht :

We vertrekken in de namiddag. Na een rit van ongeveer 4 uur bereiken we het bivouac waar we de nacht zullen doorbrengen. De volgende dag keren we in de voormiddag terug naar M'Hamid.

> 2 dagen / 1 nacht :

We trekken 's ochtends met de 4x4 woestijn in. Rond de middag wordt er in de schaduw van de palmbomen halt gehouden voor een picknick en siësta. In de late namiddag bereiken we het bivouac waar we de nacht zullen doorbrengen. De volgende dag zetten we onze verkenningstocht van de woestijn verder, en keren in de vroege avond terug naar M'Hamid.

Circuits & Trekking

> van 2 dagen tot 7 dagen

De 4x4 circuits worden volledig op uw maat gemaakt. Zij worden steeds begeleid door een ervaren gids en een kok. Al het noodzakelijke materiaal, zoals tenten, matrassen, keukenmateriaal, voedsel en water worden van bij de start meegenomen. We reizen autonoom door de woestijn, en plaatsen ons bivouac in de ongerepte woestijn op plaatsen die met zorg door onze gidsen gekozen worden.